

HEFTIGE TIJD

Woensdag 13 mei hebben we afscheid moeten nemen van onze moeder. Na een lange tijd vechten met de ziekte COPD waarvan ze de laatste 2 ½ jaar op bed was met zuurstof, moest ze maandag 11 mei weer naar het ziekenhuis waar een longontsteking geconstateerd werd. De volgende dag was het heel duidelijk hoe slecht ze er aan toe was en we mochten de hele dag bij haar zijn. Dat was super fijn, ze kon toen ook nog zelf aangeven dat ze graag wilde zingen en ook wat ze wilde zingen. Dat waren intense momenten! Ook de volgende dag waren we de hele dag bij haar, maar was ze niet meer aanspreekbaar. Het waren dagen met zoveel tegenstrijdige gevoelens. Duizend keer afscheid genomen. Naast haar gezeten en haar hand vast gepakt. Wetend dat haar lichaam moe en op was, en dat ze zo uit keek om naar Jezus te gaan. Maar eigenlijk ben je tot op het laatste moment er toch niet echt klaar voor! Maar mama was er wel klaar voor, en ze is zo rustig heengegaan. Bijzonder dat we bijna allemaal bij haar konden zijn op dat moment.

De weken voor ik naar Amsterdam ging zijn heftig en intens geweest. Maar ik ben zo dankbaar dat ik niet in het buitenland was en dat ik dit allemaal samen met mijn familie heb kunnen beleven, de momenten in het ziekenhuis, alle voorbereidingen die er waren voor de begrafenis, de begrafenis die emotioneel maar tegelijk ook zo bijzonder was. Nu wordt het concreet dat mama er echt niet meer is, ik mis haar, maar ook heb ik vrede omdat ik weet dat ze het nu beter heeft. Op de begrafenis zongen we het lied "it is well with my soul" en zo ervaar ik dat ook.

START IN AMSTERDAM

Maandag 8 Juni ben ik begonnen in Amsterdam, de eerste week was erg vermoeiend met alle nieuwe indrukken, nieuwe mensen, en woonomgeving, ik woon hier intern met andere staff medewerkers van verschillende afdelingen binnen Jeugd met een Opdracht. Mijn afdeling is de Foundation for Counseling Ministry School. Ons team houdt zich op dit moment bezig met de voorbereidingen voor de school, dit houdt in planning maken voor de lesweken, en leraren uitnodigen en onderdak regelen voor hen. Ik ben nu bezig met alle communicatie met de studenten en het regelen van hun visa uitnodigingen. Verder ook heel veel vergaderen met het team, wat goed is om dingen te blijven afstemmen met elkaar. Ik werk nu samen met een Nigeriaanse en een Zwitser, en er komen vlak voor de school gelukkig nog andere staff medewerkers bij.

Op dit moment zijn er 17 studenten geaccepteerd. Studenten uit India, Nigeria, Filipijnen, Indonesia, Engeland, Zwitserland, Rwanda, Canada, Noorwegen. Allemaal studenten met het verlangen om meer onderwijs en skills te ontvangen in een bijbelse manier van counselen. Studenten die al werken bij verschillende project wereldwijd, maar ook studenten die dromen van eigen projecten in omdat ze de nood zien van gebrokenheid onder mensen en het in hun hart hebben hoop te brengen in hun gebroken wereld. Daarom is het zo belangrijk dat deze school er is om in hen te investeren. Investeren in deze studenten is ook investeren in al die projecten waar ze straks weer aan het werk gaan. Vindt het bijzonder dat ook al ben ik nu in Amsterdam dat ik indirect ook bijdraag aan het werk in al die verschillende landen.

16 september begint de school met daarin 2 fases. 1 les fase van 3 maanden een outreach fase van 3 maanden, deze outreach zal ik als leiding meegaan met de studenten, de school wordt op 3 maart 2016 afgerond. Op dit moment zijn de outreach locaties nog niet bekend.

HET UITZICHT VAN MIJN KAMER IN AMSTERDAM



BRAZILIE IK KOM ERAAN!

17 juli t/m 8 augustus ga ik als leiding mee naar Brazilië! Elk jaar zend Jeugd met een Opdracht zogenoemde GO-teams met jongeren uit die in hun zomervakantie graag meer willen ontdekken over God en zending bij verschillende projecten wereldwijd. Omdat een andere teamleider af heeft moeten zeggen, ben ik gevraagd om mee te gaan. Ik ben zo enorm enthousiast dat ik weer even terug mag naar Belo Horizonte, en oude bekenden weer in de armen kan sluiten. Maar ook enthousiast om deze jongeren gedurende deze 3 weken kennis te laten maken met zendingswerk in het mooie Brazilië.

Dankbaar ben ik dat zo duidelijk is geworden hoe ik de komende tijd mag besteden. Bijzonder hoe het zo allemaal op z'n plek valt! Genoeg uitdagingen de komende tijd in leiderschap! Ben blij dat Hij de perfecte leider is en ik Hem daarin mag volgen!

GEBED GEVRAAGD

Willen jullie meebidden voor de komende tijd dat met alle nieuwe taken en de drukte die het meebrengt ik alles van de afgelopen tijd ook een goede plek kan geven.

Een internationale groep studenten betekent ook veel studenten die een visum nodig hebben. Bid mee dat dit proces spoedig mag verlopen en dat ze ook de nodige financiën op tijd binnen mogen krijgen.

Bij deze wil ik ook graag een update geven over de financiën. Tot aan december is er iemand die heeft aangegeven de helft van mijn maandelijkse kosten te willen ondersteunen. Dankbaar ben ik dat God voorziet. En dat mensen betrokken willen zijn bij mijn werk op deze manier! Toch blijft het nodig juist voor de langere termijn dat er een vaste groep komt van mensen die mij maandelijks kunnen ondersteunen in mijn werk zowel in financiën als in gebed. Daarom wil ik vragen of je biddend wilt overwegen of jij die persoon mag zijn.

Colofon

Nieuwsbrief juli 2015

Contact thuisfrontcommissie

info@annetonline.nl

Aanmelden digitale nieuwsbrief

ga naar www.annetonline.nl

Giften

S.N.S.- Banknr. 93.17.01.139, t.n.v. Stichting Nehemia, o.v.v. Annet Doornenbal (vermeld duidelijk de naam!)

Adres

Annet Doornenbal
Prinses Margrietlaan 10
3925 HD Scherpenzeel
Nederland

foundations
for counselling
ministry

16 september 2015 - 3 march 2016 · fcm@ywam.nl

"Bringing the Lord's healing from the bottom of your heart."

ywamamsterdam.com

YWAM YOUTH WITH A MISSION
sterdam

NIEUWE FACEBOOKPAGINA ONLINE

ANNET ONLINE

Annet Online Community

Aanzet tot actie maken Vind ik leuk Bericht

Tijdlijn Info Foto's Vind-ik-leuks Meer

Annet volgen op Facebook? Like dan haar gloednieuwe pagina:
facebook.com/annetonline !

DONEER EN WIN ACTIE

DONEER EN WIN!

Doneer € 15,- en maak kans op:

HIP COOL CHILL

Wil jij kans maken op één van deze drie originele Braziliaanse gifts? Doneer dan tot en met 31 juli minimaal € 15,-. Meedoen kan via www.annetonline.nl. Bedankt!

Houdt in de tussentijd de website www.annetonline.nl in de gaten voor de laatste updates.

Bedankt weer voor het lezen van de nieuwsbrief!