



## TOT WEERZIENS BRAZILIË, FIJN WEERZIEN NEDERLAND!

Afgelopen 22 maart ben ik na een jaar Brazilië weer aangekomen in Nederland! De afgelopen maanden heb ik nagedacht of ik langer in Brazilië wil blijven of weer terug zou gaan naar Nederland. Eigenlijk kan ik beide vragen met een ja beantwoorden. Hoe zit dat dan?!

Oké, het eerste is dat ik sinds begin dit jaar een vriend heb in Nederland! Na een tijdje nadenken, lijkt de beste plek om aan onze relatie te bouwen in Nederland te zijn. Ik weet dat dit de juiste keuze is en ik kijk daar enorm naar uit. Maar ook zie ik de afgelopen tijd steeds meer wat mijn taak kan zijn in Brazilië. Werken met straatmeiden, hoe te investeren in relaties met hen. Mijn hart wordt gevuld met steeds meer passie voor wat ik hier mag doen.

Je begrijpt dat het dus ook een beetje dubbel is om Brazilië nu weer even achter me te laten. Ik zeg bewust 'even' achter me te laten. Want mijn vriend en ik willen de komende tijd ook gaan bespreken hoe onze toekomst samen misschien in Brazilië kan zijn.

## WAT GA IK DOEN?

### **Super Women // Youth for Christ (YfC)**

Verder zal dit komende jaar ook in het teken staan van voorbereiding en ervaring opdoen in het tienerwerk. Zo heb ik contact met Youth for Christ, zij werken in Nederland met een meiden programma genaamd 'Super Women'. Onderwerpen als zelfbeeld, sociale omgeving, talenten en maatschappij, lichamelijkeheid en seksualiteit worden in dit programma op een laagdrempelige en open manier besproken. Ik ben erg enthousiast over dit programma, en ik zou dat graag in de toekomst willen gebruiken! Daarom zal ik een (korte) training volgen bij Youth For Christ die aansluit bij dit programma. Verder boden zij aan om in verschillende steden stage lopen, om zo dus meer ervaring op te doen met het tienerwerk. Lijkt me fantastisch!

### **Foundation in Counseling Ministry School // Youth with a Mission (YWAM)**

Ook heb ik in het afgelopen jaar vaak gemerkt dat ik ook ervaring mis in het counselen. Hoe voer je op een effectieve manier een gesprek, welke gesprekstechnieken kunnen werken. Ik had al eerder een enthousiast verhaal van een collega gehoord over een training die bij YWAM te volgen is, de Foundation in Counseling Ministry School. Zij vertelde dat dit wat voor mij kon zijn. Ik dacht eerst dat deze school alleen hier in Brazilië was. Na een bezoekje aan de website van YWAM Amsterdam zag ik dat deze ook in september in Nederland wordt gegeven. Deze school heeft één theoriefase van drie maanden dat wordt vervolgt met een praktijkfase in het buitenland. Samen met mijn vriend wil ik gaan kijken of deze school een goede keus voor ons samen kan zijn.

### **Tot slot**

Ik sta aan het begin van een jaar met veel nieuwe dingen. Een jaar wat voelt als voorbereiding om wat verder mag komen. Een jaar niet in de zending in Brazilië, maar in de zending in Nederland met Brazilië in mijn hart! Ik zal proberen om jullie van het werk in Brazilië op de hoogte te houden via foto's en verhalen op mijn website. Ook zullen het komende jaar blogberichten en nieuwsberichten blijven verschijnen over wat ik aan het doen ben in Nederland.



## AFGEROND!

In Brazilië zijn de laatste weken werken afgerond en heb ik afscheid genomen van collega's en vrienden. Het werk wat ik als laatste afgerond hebt was het Open Huis voor straatmeiden. Werk wat enorm mijn hart heeft. We hebben een try-out gedaan van vier weken, omdat het programma wat we bieden nieuw is. De ervaringen zijn positief... maar ook beseffen we hoeveel geduld dit werk vraagt. Om vertrouwen te winnen, en tijd om te bouwen aan een relatie met hen, en op deze manier een sterke basis te hebben om ze te stimuleren en te ondersteunen naar andere stappen in hun leven. Heel blij ben ik te kunnen vertellen dat mijn collega met ondersteuning van anderen dit werk voort zal zetten!

## ALTIJD WEER VOORZIEN!

Het maakt me dankbaar dat in het afgelopen jaar zoveel mensen hebben mee geleefd door middel van kaartjes, e-mails, gebed en financiën. Ik beseef dat dit niet vanzelfsprekend is. En bijzonder vindt ik het dan ook dat er in alle opzichte voorzien werd. Voor iedereen die hieraan heeft bijgedragen, een dikke bedankt en knuffel!

Ook het komende jaar in Nederland blijf ik afhankelijk van giften, giften zijn dan dus nog steeds welkom. Extra kosten zullen dan mijn auto zijn, die ik nodig heb om op verschillende plekken in het land te komen. Verzekeringen. Verder dagelijkse kosten. De kosten voor de trainingen. Enzovoort.

Om mee af te sluiten, maar zeker niet als laatste! Zie ik gebed als een belangrijke ondersteuning in mijn werk! Heb je afgelopen jaren op deze manier bijgedragen? Houdt dat dan vooral vol! Bedankt!



### Colofon

Nieuwsbrief maart 2014

Contact thuisfrontcommissie  
info@annetonline.nl

Aanmelden digitale nieuwsbrief  
administratie@annetonline.nl

### Giften

S.N.S.- Banknr. 93.17.01.139, t.n.v. Stichting Nehemia,  
o.v.v. Annet Doornenbal, Brazilië (vermeld duidelijk de naam!)

### Cultureel inkijkje

Brigadeiro is een zoete lekkernij die hier veel gegeten wordt, met name tijdens feestjes.

Het wordt gemaakt van cacao poeder, gecondenseerde melk, en boter. Als dit op een laag vuurtje verwarmt en gemixt is, wordt het eerst afgekoeld waarna er balletjes van gemaakt worden, die vervolgens door de hagelslag worden gerold. Wil je het uitproberen? Een recept is te vinden op internet. Heerlijk! Om je vingers bij af te likken!



Een variant van de Brigadeiro is de Beijinho (betekent klein kusje) de cacao wordt dan vervangen voor kokosnoot. De beijinho wordt niet door de hagelslag gerold. Traditioneel wordt er bovenop een kruidnagel gestoken.



### Adres

(let op: adres is veranderd!)

Annet Doornenbal  
Prinses Margrietlaan 10  
3925 HD Scherpenzeel  
Nederland