



ANNET SCHRIJFT

beste familie, vrienden en bekenden,

WINTER IN BRAZILIË: ZOMERS WARM!

Nu het bij jullie in Nederland zomer is, zie ik regelmatig foto's voorbij komen van zon en strand. Heerlijk zeg! In Brazilië is het nu winter. Toch was het gisteren met 35 graden hier een enorm warme dag, terwijl in het zuiden van Brazilië een pak sneeuw is gevallen. Dat doet me weer beseffen hoe groot dit land is!

HOE IS HET NU IN BRAZILIË?

Verschillende mensen hebben me gevraagd hoe het nu is in Brazilië. Een aantal weken geleden hebben jullie via de media gehoord over de protesten die een paar dagen voor de FIFA Confederations Cup zijn begonnen. Met deze voetbalcup die in de laatste twee weken van juni werd gehouden en het aankomende WK voetbal 2014 is niet iedereen even blij. Ondanks de economische groei ervaren veel mensen dat alles duurder wordt en het daarmee steeds meer moeite kost om in levensonderhoud te kunnen voorzien. Veel mensen willen dat er meer geld gaat naar onderwijs en gezondheidszorg, en dat is absoluut nodig. De druppel voor alle onrust was de verhoging van het bus-tarief in São Paulo, waar het busvervoer slecht geregeld is. Duizenden mensen gingen daar met spandoeken de straat op om hun wensen en ongenoegen kenbaar te maken. Ook waren er veel spandoeken met teksten tegen de corrupte regering, die onder andere een wet wilden aannemen die ervoor zorgt dat leden van de regering nooit gerechtelijk vervolgt kunnen worden. Als snel volgden meer steden, waaronder Belo Horizonte. Over het algemeen zag ik dat hier de protesten vreedzaam verliepen. Bij één van de protesten ben ik zelf aanwezig geweest om vanuit Jeugd met een Opdracht te evangeliseren en flyers uit te delen om aandacht te vragen voor seksuele uitbuiting tijdens alle voetbalcups. Op de protesten kwamen ook veel reischoppers af die zorgden voor onrust en confrontaties met de politie, met name rond het voetbalstadion hier in de stad. In de wijk waar ik woon heb ik gelukkig niet veel gemerkt van de protesten en rellen.

Inmiddels is het weer rustig in Brazilië, alles gaat weer als voorheen. Voor een tijdje waren veel ogen gericht op dit land en lieten mensen hun stem horen. Inmiddels zijn er door de regering beloftes gedaan om meer te investeren in onderwijs en gezondheidszorg. De tijd zal leren of er woord wordt gehouden door de corrupte regering.



STRAATWERK

De Confederations Cup heeft ook invloed gehad op ons werk met de straatkinderen. De politie voerde druk uit op de kinderen, waardoor ze niet op de bij ons bekende plekken te vinden waren. Het openhuis voor straatmeiden wat net van start was gegaan stond even op stop. Nu een paar weken later blijft het moeilijk de meiden te vinden. We zien dat ze in de ochtend vaak door de stad zwerven of we horen dat ze in andere sloppenwijken zijn. De ene week vinden we ze allemaal en nodigen ze uit voor het openhuis, en een paar dagen later vinden we niemand... In de praktijk blijkt het erg lastig te zijn om te werken met deze meiden, om in contact met ze te komen. Maar we geven niet op! We blijven elke week naar de straat gaan en blijven hopen ze te kunnen ontmoeten. Omdat de kans groter is dat we ze 's avonds vinden gaan we het tijdstip van het openhuis veranderen. Voorheen kwamen de meiden aan het begin van de ochtend, nu nodigen we ze aan het begin van de avond uit om bij ons te komen eten. We zien hier dat het nodig is het werk steeds weer te evalueren en te kijken naar nieuwe mogelijkheden. En dat vraagt geduld, en dat vind ik niet altijd even makkelijk!

WERK IN VILA DIAS

Vanuit het Reborn House worden drie dagen per week workshops gegeven in een buurthuis in de wijk Vila Dias, een sloppenwijk op loopafstand van waar we wonen. De kinderen die naar het buurthuis komen wonen allemaal in de sloppenwijk. Veel kinderen zijn familie van elkaar en groeien op in gebroken gezinnen. Sommige hebben dezelfde moeder, maar allemaal hebben ze een andere vader. We doen ook elke week huisbezoeken in de wijk. Een aantal weken geleden bezochten we één van deze gezinnen: een lieve moeder met verschillende kinderen wonend in één kleine kamer. Ze vertelde ons huilend van haar wens om meer ruimte te hebben voor haar gezin, ze wachtte al zo lang! Toen we weggingen baden we samen ook voor deze wens. Hoe gaaf was het om een week later te horen dat ze een groter huis toegewezen had gekregen. Een beantwoord gebed!



DANKPUNTEN

Wat een heerlijke vakantie mocht ik vieren met vrienden uit Nederland! Bedankt Jolanda, Wim en Debbie de Jong!

Wat is het fantastisch om een enveloppe met je naam erop te ontvangen, en te lezen dat er mensen zijn die ook op deze manier aan me denken! De muur met kaarten wordt steeds kleurrijker. Bedankt iedereen!



GEBEDSPUNTEN

Wilt u bidden voor geduld in het werk als dingen anders gaan dan verwacht? Het is niet altijd makkelijk en het vraagt steeds weer om flexibel te zijn.

Mijn drie maanden taalcursus is hier nu afgelopen. Ik studeer nu twee middagen in de week zelf. Wilt u bidden voor concentratie tijdens het leren en begrip voor de taal?

Cultureel inkijkje

In de tuin hier staat een Jaboticaba boom, aan deze boom groeien heerlijke vruchten. De vruchten groeien niet aan trosjes aan de takken, maar aan de stam van de boom. De vruchten zijn rond en kunnen 1,5 – 4 cm worden. Je eet alleen het sappige, witte zoete soms zure vruchtvlees, met schilletje smaakt het een beetje bitter. Ik sta regelmatig even stil bij de pracht van deze boom, en vooral ook om even van z'n vruchten te plukken! Genieten!



Colofon

Nieuwsbrief 7, juli 2013

Contact thuisfrontcommissie
info@annetonline.nl

Aanmelden digitale nieuwsbrief
administratie@annetonline.nl

Giften

S.N.S.- Banknr. 93.17.01.139, t.n.v.
Stichting Nehemia,
o.v.v. Annet Doornenbal, Brazilië
(vermeld duidelijk de naam!)

Adres

Annet Doornenbal
Casa Renascer
Rua Angelo Rabelo 29
Santa Tereza
CEP 31 019 190
Belo Horizonte- MG
Tel. 55-31-3463-8191