

ANNET SCHRIJFT

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2013

EEN “IK GA TERUG(BLIK) SPECIAL”



BRASIL 2012

NEDERLAND 2012-2013

> BRASIL 2013

De dag voor ik terug naar Nederland vertrok genoot ik nog van een BBQ! Een barbecue is hier ook vooral met lekker veel vlees. Salades zijn er ook maar dat is maar voor erbij. Het was fijn om zo ontspannen drie drukke maanden school met elkaar af te sluiten.



ADEUS!

Nog even een kiekje met medestudenten van de school met meest links Joke (ook uit Nederland) en naast haar Anna from the States. De rest is allemaal Braziliaans. We waren in totaal met 12 studenten. De groep is hier dus niet compleet!



DE MEDESTUDENTEN



ROOMMATES

Roommates: Fernanda, Joke en Larice.

Ook ontving ik mijn certificaat! Dat werd uitgereikt namens University of the Nations. Via 'U of N' kan je wereldwijd in 110 verschillende landen verschillende trainingen volgen. Om zendingen te trainen en toe te rusten in hun werk op verschillende gebieden.



CERTIFICAAT GEHAALD!

Eind november ben ik na drie maanden CAR (Children at Risk) School in Brazilië weer warm onthaalt door mijn familie op Schiphol, na een goede en voorspoedige vlucht. Ook al keek ik wat slaperig uit mijn oogjes het weerzien met familie was heerlijk!



DIKKE KNUFFELS, EN WAT EEN VROLIJKHEID!



KOUD!

DELEN

Met warme herinneringen denk ik terug aan mijn drie maanden Brazilië. Ik mag nu met anderen delen wat ik heb geleerd en doormiddel van foto's een indruk geven van wat ik heb gezien.

Op 9 december heb ik dat mogen doen bij De Inham in Amersfoort. Bij de volwassenen in de kerk mocht ik wat delen over de verschillende types van intelligentie en de talenten die we hebben gekregen. Dat we die bij onszelf mogen ontdekken, maar dat het voor kinderen die misschien niet weten waar ze goed in zijn het belangrijkste is dat we ze helpen te ontdekken wat hun talenten zijn. In de kinderdienst was het onderwerp gericht op het verhaal van de zeester dat ik eerder al heb gedeeld met jullie. Ook al lijkt wat je doet een druppel op de gloeiende plaat, ook al lijkt dat wat je voor een ander doet op wereldschaal zo klein, je mag toch bij die ene persoon beginnen; de buurvrouw die hulp nodig heeft, dat vriendje wat verdrietig is, je oma die ziek is, enz. Ik was ook gevraagd om een schilderworkshop te doen met de kinderen. Ik gaf ze de opdracht om iets moois te maken voor iemand die wel opgevrolijk kon worden. Dat mochten ze op een klein doekje schilderen. De kinderen hebben enorm hun best gedaan om er iets moois van te maken. Ik heb daar foto's van gemaakt die ik heel graag had willen laten zien, als ik ze dus niet per ongeluk gewist had. Geloof me maar, het was echt heel mooi! Toen de kinderen naar huis gingen kregen ze het verhaal mee van de zeester. Kunnen ze dat weer doorgeven aan anderen!

CONSULAAT LAAT VAN ZICH HOREN

Vanaf het moment dat ik in juni mijn visum heb aangevraagd heb ik vaak op de website van het consulaat van Brazilië gekeken of mijn naam al vermeld stond; want dat zou betekenen dat ik mijn visum mag ophalen. Voor ik aan de CAR-school begon, hoopte ik al dat het visum op tijd zou zijn. Nu ben ik inmiddels al een tijd thuis en hoopte ik dat het zou lukken vóór eind januari; want in februari gaan de werkzaamheden weer starten op de basis in Belo Horizonte. 'Toch nog maar even naar die website van het consulaat, wie weet staat deze keer mijn naam erop', dacht ik afgelopen week. 'Anna Jacoba Doorenbal' staat er. Hoewel mijn achternaam net anders is, weet ik zeker dat ze mij bedoelen! Ik doe een rondedansje door de kamer met mijn zussen en voel me blij. Nu kunnen er concrete plannen worden gemaakt, stroopwafels inkopen en andere lijstjes afwerken voor ik aan het werk ga bij het Reborn House. Inmiddels is mijn ticket geboekt voor 10 februari. De dag ná het boeken van het ticket liet het consulaat weten dat er nóg een formulier niet klopte. Dat was wel even slikken! Op het moment dat ik deze nieuwsbrief schrijf is het formulier onderweg naar Nederland. Ik vertrouw erop dat ik gewoon op de genoemde datum zal vertrekken.

MIJN COLLEGA'S



Hardwerkende collega's van de communicatieafdeling

WORKSHOPS



De ruimte die we mogen gebruiken voor de workshops. Hier zijn de kinderen druk met het maken van een kerstkrans. Er worden vaak dingen gemaakt van afvalmaterialen. Dit is ook een mooi voorbeeld voor kinderen; dat hoe minderwaardig ze zich soms ook voelen of uit welke rotzooi ze ook komen: Je mag en kan altijd opnieuw beginnen.

Je bent waardevol!

Het Reborn House waar ik zal wonen en ook 1 dag ga werken bij de afdeling communicatie

Het buurthuis waar ik creatieve workshops ga geven, vlakbij een kleine sloppenwijk/favela





OBIGRADO!

Als laatste een foto met een lach.

Want hoe kan je beter afsluiten dan met een lach!?

Deze lach staat voor **BEDANKT!** Ik wil op deze manier iedereen bedanken die de afgelopen tijd de mogelijkheid heeft gehad mij, op welke wijze dan ook, te steunen. Een kaartje, gebed, een berichtje, of financieel. **Bedankt voor het betrokken zijn!** Ik nodig jullie van harte uit om ook het komende jaar weer betrokken te zijn bij wat ik mag gaan doen.

Knuffel, Annet

FINANCIËLE ONDERSTEUNING

Jeugd met een Opdracht is een organisatie die werkt met vrijwilligers; dit betekent dat elke medewerker zelf zorgt voor zijn of haar inkomsten. Ik ben blij en dankbaar dat verschillende mensen mij de afgelopen periode financieel hebben bijgestaan. Lees je dit en wil je ook graag op financieel vlak meehelpen dan stel ik, naast eenmalige giften, maandelijks sponsoring zeer op prijs. De komende periode is financieel namelijk nog niet rond en daarom wil ik dit van harte bij je aanbevelen.

Ook wanneer je vragen of opmerkingen hebt stuur dan een berichtje naar mijn thuisfrontcommissie. Meer informatie is te vinden op de website www.annetonline.nl

MIJN ADRES

Annet Doornenbal
Casa Renascer
Rua Angelo Rabelo 29
Santa Tereza
CEP 31 019 190
Belo Horizonte- MG
Tel. 55-31-3463-8191

COLOFON

Nieuwsbrief 5, februari 2013

Contact thuisfrontcommissie

info@annetonline.nl

Aanmelden digitale nieuwsbrief

administratie@annetonline.nl

Giften

S.N.S.- Banknr. 93.17.01.139, t.n.v. Stichting Nehemia,
o.v.v. Annet Doornenbal, Brazilië (vermeld duidelijk de naam!)

ANNET ONLINE

ANNETONLINE.NL IS VERNIEUWD!

LEEF MEE MET ANNET

- » lees blogberichten die Annet zelf plaatst
- » vernieuwd: bekijk foto's en filmpjes
- » vernieuwd: alle actuele gebedspunten op een rij
- » vernieuwd: informatie over haar financiële situatie
- » lees algemene informatie over het werk van Annet
- » en, bekijk het de weersvoorspellingen in Belo!

EN DOE MEE MET ANNET!

- » vernieuwd: meldt u aan en wordt per mail op de hoogte gehouden van het blog, foto's en filmpjes, en overige actualiteiten
- » meldt u aan en ontvang de nieuwsbrief per mail
- » als u Annet sponsort: geef dit eenvoudig en anoniem aan via de website, dat biedt Annet erg veel duidelijkheid en inzicht!
- » en, laat een persoonlijke reactie achter op het blog!

DOEN HE!

De Thuisfrontcommissie